

# KAPELBRIEF

Jaargang 02 Nr 03 - JUNI 2020

e-mailadres Kapelgroep: [kapelgroephuizen@dominicanen.nl](mailto:kapelgroephuizen@dominicanen.nl)

Uitgave van de Kapelgroep Huissen voor de Kapelgemeenschap in het Dominicanenklooster



## Voorwoord

In deze editie aandacht voor de dankbrief 'Topprestatie in coronatijd' over de opbrengst Vastenactie 2020, een voorbeeld van diaconaat en een lege kapel (foto).

Redactie

## TOPPRESTATIE IN CORONATIJD

Gamrupa betekent "Gambian rural poor association", Vereniging voor de arme plattelandsbevolking van Gambia. Stichting Gamrupa Europe helpt bij het mogelijk maken van projecten in Gambia (West Afrika) voor en door de eigen bevolking. Een klein land, waar de bewoners altijd lachen, maar arm zijn als de mieren.

De aanzet voor hulp werd gegeven door de vroegere Arnhemse huisarts *Pieter de Klerck*, zijn vrouw *Hinke*, dochter *Ellen* en haar man *Gerrit Meulenveld*. Ellen schrijft: "Ik kocht een stukje land in het dorp Sifoe, liet een put graven voor water en bouwde er een muur omheen". Zo begint ook een verhaal uit de bijbel van een man die een wijngaard begint. Op dat stukje land kwam een compound, een woonerf, voor een arme familie. Er kwam een basisschool, een oude missiepost werd gerenoveerd, er kwamen kraamkamers en fruitboomgaarden. In de schooltuin krijgen kinderen les in het verbouwen en oogsten van groente. Zij leren praktisch rekenen door de groei van planten bij te houden in centimeters, het wegen van de opbrengst, het afmeten van zaai-bedden en het composteren van afval in het kader van biologie onderwijs. Zij leren het nut en de noodzaak van het schoonhouden van de tuinen en de omgeving. Er kwamen meer projecten, zoals de in de vorige Kapelbrief al vermelde markthal in Sifoe, die de hele bevolking zal helpen in hun bestaan."



Foto 1 - De oude markt in Sifoe



Foto 2 - Ook op de bouw moet gegeten worden.

Het deelproject "de aanleg van elektriciteit in en om de markt" was begroot op 2940 euro. Ellen schrijft: "Een hoog gegrepen bedrag, en dan komt ook nog het Coronavirus overgewaaid: ziekten, overlijden, geen samenkomsten meer. Zou er nog wat van Vastenactie 2020 terecht komen? Ik werd gebeld om op 20 april een cheque voor het eindresultaat te komen aannemen uit handen van prior Paul Minke en zijn medewerkers. Dan kijk ik in de envelop en mijn mond valt open van verbazing, zou het geen drukfout zijn? Ik kon nauwelijks een woord uitbrengen: 'Voor Gamrupa, bijeengebracht door de Kapelgemeenschap Dominicanenklooster Huissen, euro 2.976,30'. Het is ongelooflijk, de hele wereld zit in de problemen, iedereen is druk met zorgen over zichzelf en hun omgeving. En toch ..., geweldig, wat een naastenliefde en dat in deze tijd."

"Wij zullen het geld zeer goed besteden in ons project. In de markthal komen nieuwe winkeltjes, een kleermaker, een slager, een hersteller van elektrische apparaten. De markt kan ook 's avonds gebruikt worden en ook voor andere activiteiten. U hoort er nog over, DANK U WEL, ALLEMAAL."

Hans Stevens, 2<sup>o</sup> secr. Kapelgroep

## Diaconaat (2), een voorbeeld.

In **OP Schrift** vorige week schreef ik over “diaconaat”, de kerkelijke dienst van barmhartigheid. Een goed voorbeeld werd gegeven door kardinaal John O’Connor van New York, die ik in maart 1988 in New York leerde kennen op het congres over aids, toen nog zonder uitzondering een vreselijke, dodelijke ziekte. Aids was toen nog niet lang bekend en ik wilde daar meer van te weten komen.

Zoals veel katholieken in New York was O’Connor van Ierse oorsprong en ik zag hem voor het eerst op Saint Patrick’s Day (17 maart) in de St Patrick’s kathedraal, die zo groot is als de dom van Keulen, maar tussen de wolkenkrabbers nauwelijks opvalt. De kleur van Ierland is groen en de kerk pulde uit van blijde gelovigen, die allemaal iets groens aan hadden. O’Connor was zeer geliefd en zijn gelovigen waren dol enthousiast. Hij sprak over de dienst van barmhartigheid en dat de Kerk moest stoppen met het verbieden van condooms bij aidspatiënten. Conservatieve prelaten in Nederland geloofden niet dat O’Connor dat gezegd zou hebben, maar ik had het wel zelf gehoord. Mgr Muskens, bisschop van Breda, ook een man van het diaconaat, was het met O’Connor eens.

De volgende dag sprak O’Connor op het Aids Congres. Hij vertelde dat hij naast de eerste aidskliniek (Saint Clair Hospital) woonde en dat hij twee avonden per week de patiënten in St Clair bezocht. Hij kende zijn burens en ook hun familie allemaal. Hij sprak en bad dan met de patiënten: over hun verleden, hun moeilijke omstandigheden, hun lijden. Naar zijn komst werd uitgekeken, het maakte hen gelukkiger zodat zij hun lot gemakkelijker konden dragen. Op de vraag waarom hij juist de aidspatiënten bezocht zei de kardinaal: “Zij zijn mijn burens”. Daags daarna bezochten wij de aidskliniek. Ik zag de stakkers en door mijn hoofd flitste de kern van het diaconaat, de uitspraak van Jezus: “Wat gij de minsten der Mijnen niet gedaan hebt, hebt gij Mij niet gedaan”.

*Hans Stevens 2<sup>o</sup> secr. Kapelgroep*



*Foto 3 - De lege kapel op Palmzondag in Coronatijds*

### Vieringen hervatten

Na overleg tussen de gemeenschap en het centrum gaat de kapelgroep in juni uitvoering geven aan het hervatten van de vieringen op zondag.

Op woensdag 3 juni is een e-mail door de kapelgroep verzonden waarin staat dat u zich mag aanmelden voor één van de komende vieringen. U kunt nog reageren, als u dat nog niet heeft gedaan, tot **zaterdag 6 juni 18.00 uur**. Wanneer u mag komen, dan krijgt u opnieuw een e-mail van de kapelgroep met instructies.

Houd uw e-mailbox in de gaten!

Het ‘van’ adres is [kapelgroep@dominicanen.nl](mailto:kapelgroep@dominicanen.nl); het is ook het antwoordmailadres dat u moet gebruiken.

- De gemeenschap blijft voorlopig de livestream uitzenden.

### Kapelbrief foto’s.

Foto’s 1 en 2 zijn gemaakt door © Ellen en Gerrit Meulenveld, foto 3 door © Annetje Geertsens.

### Colofon

Tot nader order is er géén vrij toegankelijke viering op zondagmorgen om 10.00 uur van de eucharistie in de kapel van het Dominicanenklooster, Stadsdam 1 in Huissen.

Contact (1<sup>o</sup> secr): [kapelgroep@dominicanen.nl](mailto:kapelgroep@dominicanen.nl); tel. (1<sup>o</sup> secr): 06-4878 5390  
Namens de Kapelgroep: Annetje Geertsens (red.), Jhon Gertzen (vice-vr), Frans Koevoets,  
Henk Nijhuis, Jos Oostrik, Cobie Selman (1<sup>o</sup> secr), Hans Stevens (2<sup>o</sup> secr).